

Yeshua, Zoon van David

Lukas 1: 26 – 33

Mat 22: 41 – 46

Inleiding

Vandaag is het Shavuot, een feest dat genoemd wordt in de rij opgangsfeesten in Leviticus 23. Het tellen van de omer (een schoof gerst) begint op de eerste dag na de shabbat die volgt op de 15de Nisan, Pesach en het feest van de ongezuurde broden. 50 dagen worden geteld, de gersteoogst wordt als het ware gevolgd. Dan is het zover, de 7 weken zijn vol en ook de tarwe is rijp en wordt in de vorm van 2 beweegbroden als vuuroffer samen met dieroffers gebracht. We zien als het ware de uittocht uit Egypte, het Pesach verbonden met de zegen van de oogst in het land van de belofte. Wat met de bevrijding uit Egypte is begonnen, wordt bekroond met een leven onder de zegenende handen van de Eeuwige. We zien hierin het profetisch perspectief van het werk van Yeshua. Met Pesach de bevrijding uit het huis van de slavernij der zonde en nu leven onder de zegenende handen van onze Abba in een gemeenschap met Hem door Zijn Geest.

Hoewel in de Tora niet als zodanig benoemd, wordt vanouds door de rabbijnen gesteld dat Shavuot ook het moment was dat de Eeuwige de 10 woorden, zijnde de kern van de Tora, aan het volk schonk. Deze invulling heeft zijn plaats in het vieren van Shavuot. De voorgaande nacht wordt besteed om Tora te studeren. In Jeruzalem volgt op deze

studienacht een optrekken naar de Kotel, de westelijke muur, om daar bij zonsopkomst het ochtendgebed te houden. Het aantal mensen dat dan bij de Kotel komt in de vroege ochtend is buitengewoon indrukwekkend.

Vandaag willen we hier ook studeren en wel vanuit het thema: Yeshua, zoon van David. Het gaat daarbij om het koningschap van Yeshua. Ik hoop dat we met elkaar gaan ontdekken wat het verband is van dit koningschap met het koningschap van de Eeuwige zelf. Hij is de grote Koning. Het is juist zo opmerkelijk dat Mozes niet de koning van Israel was, maar de Eeuwige zelf.

Ook vandaag is het de bedoeling dat we interactief zijn. De diepere zin daarvan is een stimulans om mee te denken en die gedachten ook uit te spreken. Om het verstaanbaar en opneembaar te maken is het verzoek alleen door de microfoon te praten. Om kilometers te besparen zullen we nu met 2 microfoons werken. Olaf en Hans zullen daarmee paraat staan en ik kom beneden staan.

Over een Koning gaat het ook in de volgende gelijkenis uit de Mechilta van Rabbi Ishmael, tractaat Bachodesh, hoofdstuk 6: 1vv. Deze rabbijnse tekst is afkomstig uit de eerste 2 eeuwen van onze jaartelling en is een commentaar op het boek Exodus.

Dit gedeelte is naar aanleiding van Exodus 20, daar worden de 10 woorden gegeven, een toepasselijk gedeelte dus op deze Shavuotdag. De tekst in Exodus 20 begint met: Ik ben Adonai, jouw God, en het gaat verder met dat er geen vreemde goden voor jou zullen zijn. Daarover gaat deze uitleg, een midrash. Ik lees voor.

Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom wordt dit gezegd?

Omdat er staat: Ik ben Adonai je God.

Een gelijkenis. Het is als een koning van vlees en bloed, die een provincie binnen trok. Zijn dienaren zeiden hem: vaardig een aantal besluiten uit. Hij zei tegen hen: Nee. Als zij mijn regering hebben geaccepteerd, zal ik besluiten afkondigen. Want als ze mijn regering niet accepteren, hoe zullen ze dan mijn besluiten uitvoeren?

Op dezelfde manier zei God tegen Israel: Ik ben Adonai je God, je zult geen andere goden hebben. Ik ben het wiens regering je in Egypte over je hebt aangenomen. En toen zeiden ze tot Hem: Ja, Ja. Hij zei: Nu, zoals je mijn regering hebt geaccepteerd, moet je ook mijn besluiten accepteren. Je zult voor Mij geen andere goden hebben.

Waarom heb ik deze gelijkenis uitgezocht? Wel, hier wordt de Eeuwige weergegeven als een Koning die regels geeft aan zijn onderdanen en dat dit pas kan na het accepteren van Hem als Koning.

Binnen het Jodendom wordt uitgelegd, dat de Eeuwige gewacht heeft tot bij de berg Sinai met het geven van de Tora aan hen. Een zelfde ondertoon herkennen we in de net gegeven gelijkenis. Hij wachtte tot ze klaar waren Hem als Koning te zien en Zijn richtlijnen in de vorm van de Tora te ontvangen.

Die twee elementen zien we vandaag.

Op Shavuot gedenkt het Joodse volk de wetgeving bij de Sinaï. Die wetgeving heeft verband met het accepteren van de regering van de Eeuwige, Hij is de Koning van Israel. Dat koningschap is voor ons belangrijk vandaag, we gaan er verder naar kijken.

En nu een vraag. Hoe luidt de eerste regel van een bracha?

Gezegend U Eeuwige onze God, Koning van de wereld.

Zo wordt Hij ook terecht voorgesteld in het Jodendom.
Het koningschap ligt dus in de handen van de Eeuwige.
Waarom wil het volk onder Samuel een aardse koning?
Wat vindt Samuel ervan?

Als Israel een aardse koning wil valt dat dan ook niet goed bij Samuel. De Eeuwige geeft het volk zijn zin ook al zegt hij: ze hebben niet jou, Samuel, verworpen maar ze hebben Mij verworpen, dat Ik geen koning over hen zal zijn. (1 Sam 8: 7)

We vinden op meer plaatsen terug dat de Eeuwige Tzevaot, De Heer van de hemelse legermachten, de Koning is van Israel.

Als de Eeuwige zelf De Koning van Israel is, hoe komen we er dan toe dat de Messias, Zoon van David, de koning is?

Er zijn profetieën over de Messias, waarin we Hem als Koning zien.

Daarvoor gaan we kijken in de Tenach, de bron voor het volk Israel. Hieruit putte het volk de verwachting van de Messias, zoon van David. Die verwachting leefde toen Yeshua

rondging in het land.

We kijken naar het overzicht welke begrippen een rol spelen in dit koningschap.

mishpat recht, volgens de rechtsregels

tzedek gerechtigheid, dat wat goed is

cheset verbondstrouw, dienst uit verbondenheid

Wat lezen we in de Tenach over de Messias, wie Hij is en wat Hij zal doen?

Profetische elementen uit de Tenach.

De Messias is Vorst (Dan. 9: 25) [De zalving van een vorst]

Verbond met David betreffende zijn zaad op de troon

Ps 89: 4 [een verbond met David, mijn knecht: zaad tot in eeuwigheid, troon van geslacht tot geslacht]

Ps 132: 12 [David's zonen op zijn troon als ze het verbond bewaken]

Jes 55: 3 [Ik smeed een eeuwig verbond, de betrouwbare bewijzen van chesed aan David]

Micha 5: 1 [Bethlehem, uit jou zal voortkomen iemand die heerser zal zijn in Israel]

Heersen / vorst zijn over de vijanden / heidenen

Ps 110: 2 [De scepter van je kracht zal Adonai zenden uit Sion....]

Jes 55: 4 [zie als getuige voor de natiën heb ik hem gegeven, voorganger en gebieder van de natiën.]

Oordelen, Recht spreken

Jes 11: 4 (tzedek) [(de twijg uit de tronk van Jesse) Geringen zal hij richten met gerechtigheid.... met de geestesaden van zijn lippen de boosdoener doden.]

Ps 122: 5 (mishpat) [Want daar zijn gezet de tronen voor het recht, tronen voor het huis van David.]

Jes 16: 5 (chesed mishpat tzedek) [een troon bevestigd in cheset en in de tent van David zal een rechter op een troon zitten met aandacht voor recht en gerechtigheid]

Vorst over vrederijk

Jes 9: 6 (mishpat tzedek) [het kind ons geboren: voor heerschappij en vrede op de troon van David, om dat te bevestigen met recht en gerechtigheid]

Jes 55: 3 (chesed) [Ik smeed een eeuwig verbond, de betrouwbare bewijzen van chesed aan David]

Jer 23: 5,6 (mishpat tzedek) [De spruit aan David, die koning zal zijn en recht en gerechtigheid zal doen]

Ezech 34: 23 (herder) (mishpat) [een herder, mijn dienaar David, zal hen weiden]

Amos 9: 11 [de vervallen hut van David herstellen]

Samengevat in Psalm 72
Wie wil Psalm 72 lezen?

Zijn er nu nog vragen of aanvullingen?

Dit is onze voorbereiding om in de Brit Chadasha te gaan kijken.

Voor we daarnaar gaan kijken nog even iets over 2 woorden in de Brit Chadasha die met het koningschap te maken hebben.

Eleison toon genade, ontferm u

Dit griekse woord wordt in de XXV het meest gebruikt als het gaat over chesed.

Hosanna is Aramees voor red!

Ps 118: 25 Alstublieft Adonai, red ons!

hosianna, van het woord Hoshi dat redden betekent

Het begrip redden hoort bij de Messias koning.

Door wie wordt Yeshua Zoon van David genoemd?

Door de mensen.

Waar vinden we dat in de evangeliebeschrijvingen?

Het meeste bij Mattheus. Dat is interessant als we bedenken dat Mattheus in zijn evangeliebeschrijving vooral ingaat op de Hebreeuwse verbindingen. Bij Johannes eigenlijk helemaal niet. Hij legt andere accenten.

Mattheus.

Geslachtsregister in Mattheus. (1:1)

Josef wordt door de engel, die hem waarschuwt, zoon van David genoemd. (1: 20)

(Hoe zit het met die geslachtslijn, die komt uit bij Josef. Dat was toch niet zijn vader?

Josef accepteerde Yeshua als zoon, hij nam als het ware het aardse vaderschap op zich en verbond zich zo aan de verantwoordelijkheid die in de maatschappij hoorde bij het vaderschap.)

Twee blinden: ontferm u over ons. (9: 27) (eleison)

Na genezing van iemand door de duivel bezeten, blind en stom: door de schare. (12: 23)

De Kananese vrouw met een dochter die door de duivel bezeten is. (15: 22). ontferm u over mij.

2 blinden (20: 30) ontferm u over ons. (eleison)

intocht in de stad (21: 9) hosanna(: red ons!) voor de zoon van David.

Marcus

De blinde Bar-Timeus (10: 47) eleison

Lucas

Het gelezen gedeelte: de aankondiging van de geboorte: God zal hem geven de troon van zijn vader David.

Josef was uit het geslacht van David (Lucas 2: 4)

De blinde bij Jericho. (18: 38) eleison

Elementen die horen bij de functie van de Zoon van David.

Koningschap over Israel, Recht en gerechtigheid, chesed (ontferming).

Daar doen mensen aan de rand van de samenleving een beroep op.

Ook: heersen over de heidenen.

De strikvraag.

Bij Mattheus, Marcus en Lukas vinden we het verhaal over de vraag die Yeshua stelt over de zoon van David. We hebben de Mattheus versie daarvan gelezen. Yeshua haalt Psalm 110 aan. Daar spreekt David profetisch over de Messias: De Heer zegt tot mijn heer: zetel aan mijn rechterhand, totdat Ik je vijanden heb gelegd onder je voeten. Als David hem heer noemt hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Niemand geeft antwoord, wat zou ons antwoord zijn?

Hier geldt 'en en', zowel is Hij Zoon van David, als Heer. Hij is de grote Davidszoon, meer dan David en toch Davids' zoon.

Waarom gaven de farizeeën Hem niet het antwoord?

Ik denk dat hun beeld van de Messias te kort schoot en dat ze bang waren door Zijn inzicht overvleugeld te worden.

Het koninkrijk.

Waar het over gaat bij de Zoon van David is het koninkrijk van de Messias.

Dat Koninkrijk is waar naar uitgekeken werd en toen eerst Johannes de Doper en daarna Yeshua sprak over het nabij zijnde Koninkrijk wisten de mensen waarover het ging.

Waarom spreekt Mattheus over het Koninkrijk der Hemelen en Markus, Lukas en Johannes over het Koninkrijk Gods? Wat is het verschil?

De aanduiding Koninkrijk der hemelen: Joodse manier van weergeven.

De boodschap van Yeshua was dat verlangen alleen niet genoeg was, maar het streven ernaar erbij hoorde, wilde men het bereiken. Dus activiteit, in het Jodendom zou men zeggen: het doen van goede daden, thora.

Dat betekent het invullen en laten functioneren van **recht en gerechtigheid**, dat hoorde immers bij het Koninkrijk en dat is in wezen Torah en het betekent bovendien.... **er**

helemaal voor gaan.

Daarover gaan veel gelijkenissen. Ikzelf ben daar meer van gaan begrijpen door de Youtube video's van Josef Shulam. Hij geeft vooral aandacht aan de context van de Joodse samenleving aan het begin van onze jaartelling.

Kunnen we voorbeelden geven van gelijkenissen over het koninkrijk in het kader van recht en gerechtigheid en er helemaal voor gaan?

Voorbeelden:

De zaaier (Mat, Mar, Luk)

Het zuurdesem (Mat, Luk)

De schat in de akker (Mat)

De bijzondere parel (Mat)

De knecht met de schuld van 10000 talenten. (Mat)

Een rijke kan er nauwelijks binnen gaan. Het oog van de naald. (Mat, Mar, Luk)

De werkers in de wijngaard. De Heer (de Koning) geeft in Zijn rechtvaardigheid gelijke betaling naar behoefte. (Mat)

De 5 wijze en 5 dwaze meisjes (Mat)

De talenten (Mat, Luk)

Zaad groeit in de akker zonder dat de boer weet hoe. De aarde brengt vrucht voort. (Mat)

Het mosterdzaad brengt vrucht voort volgens de profetie (Ezech 17: 23). (Mat, Mar, Luk)

Lukas 9:62 En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

[De pachters van de wijngaard. De wijngaard zal gegeven worden aan hen die de vruchten op haar tijd zullen geven (Mat 21: 41)]

Een ander aspect is de **schifting** die aangebracht wordt tussen wie wel en wie niet bij het Koninkrijk horen.

Zijn daar ook voorbeelden van de te geven?

Het zaaien van het onkruid tussen het goede zaad. (Mat)

Het sleepnet met de vele vissen. De goede in vaten, de rotte werpen ze weg. Mat 13: 47

De uitnodiging voor de bruiloft en de gasten die niet kwamen en die wel kwamen. (Mat. Luk)

Geen bruiloftskleed, geen plaats. (Mat)

Bij dat schiftingselement zit een aansporing voor ieder om er helemaal voor te gaan. Dat aspect blijft belangrijk, zoals Yeshua zei: je kunt geen twee heren dienen.

Het koningschap.

Dan nog iets over het koningschap, dat is beslissend in de afloop van Yeshua's missie.

Het koningschap is middel in de aanklacht, veroordeling en terechtstelling van Yeshua.

De Joodse leidlieden nemen aanstoot aan Yeshua als Zoon van God, maar sturen hem door naar Pilatus waar Hij ondervraagd wordt op de beschuldiging dat Hij Koning is.

Ze klagen hem daarover aan om Hem veroordeeld te krijgen.

Maar Pilatus laat zich er niet van overtuigen dat Yeshua schuldig is. Hij gaat overstag om niet meer onrust te krijgen.

Aan het kruis was het bordje met de beschuldiging: Iezus Nazoreer Koning der Joden.

Zelfs aan het kruis werd er de spot met hem gedreven als Koning van Israel.

Kijken we nu ook naar de ondervraging door Pilatus in Johannes 18. Hij vraagt aan

Yeshua: bent u de Koning der Joden? Yeshua antwoordt: mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Wat betekent dat? Wordt Zijn koninkrijk dan niet gevestigd op deze wereld?

Ja, maar de autoriteit binnen dit koninkrijk is van een andere orde dan de wereldlijke autoriteit die Pilatus bekleedt.

Kortom.

Het Koninkrijk is het Koningschap van de Messias over Israel

Het gaat gepaard met recht en gerechtigheid.

Je kunt er niet half voor kiezen.

Hij heerst ook over de heidenen.

Het koninkrijk zal wel in deze wereld zijn maar niet volgens wereldse maatstaven.

Vanuit de Tenach zien we dat ook de natiën een plaats hebben in het Koninkrijk.

Hoe zit het dan met het Koningschap van de Eeuwige zelf?

Om dat te begrijpen zou je kunnen denken aan drie verschillende fasen.

De eerste fase.

Het Koninkrijk is gevestigd door de overwinning van Yeshua in Zijn dood en opstanding.

Het Koninkrijk is in het hart van Zijn volgelingen en merkbaar waar zij in gemeenschap met

Hem en elkaar leven.

Dat is de situatie waarin we nu leven als het goed is.

De tweede fase.

In Openbaring 20: 4 lezen we het volgende

En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Hier lezen we over het rijk van de Messias in zijn volle omvang. Daarnaar kijken we nog uit. In de tijd van dit rijk zal de duivel gebonden zijn.

De derde fase.

Dan volgt er een moment dat de duivel wordt losgelaten en er ontstaat opnieuw verleiding en opstand. De Eeuwige zal echter ingrijpen en de duivel definitief uitschakelen.

In 1 Cor 15: 24 kunnen we lezen dat Yeshua het Koninkrijk aan God de Vader zal overgeven als alle tegenstand is overwonnen.

Dan zal het Koninkrijk voorgoed doorbreken met de Eeuwige zelf als de Aanwezige, de Koning en bij Hem het Lam, in perfecte harmonie.

In Openb 22:16 en 17 lezen we dan: Ik, Yeshua, heb Mijn engel gezonden om u deze

dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

Met dorst die gelest kan worden en met verlangen mogen we daarnaar uitzien. We worden bemoedigd vanuit Gods woord en ook aangemoedigd om Zijn koninkrijk in ons leven gestalte te geven tot eer van Hem, de grote Koning.