



*Toelichting, speciaal voor de moderne niet-gelovige mens, bij de pagina 'Wij geloven' van de [website](#) van de Messiasbelijdende gemeenschap Benee Awraham.*

## **Ja zeg, dat is toch allemaal niet meer van deze tijd**

Niet meer van deze tijd, achterhaald door de huidige wetenschap en ouderwets. Dat kan in je opkomen als je denkt aan de Bijbel (afgeleid van het Griekse Biblia wat boeken betekent), geschriften van duizenden jaren geleden en dan nog te denken dat er mensen zijn die deze geschriften ook nog eens als richtingwijzers hanteren in hun leven.

Toch is deze gedachte het heroverwegen waard. De redenen hiervoor zijn vele, eigenlijk teveel om hier op te noemen, maar enkele willen we in dit verband noemen.

Te denken valt aan:

### **Het volk Israël**

Voor het volk Israël zijn de geschriften uit de Hebreeuwse Bijbel (ook wel Tanach of "oude testament" genoemd) van groot belang en dat zijn ze nog steeds. Want het volk Israël ontleent haar naam, haar geschiedenis en haar bestaan uit deze geschriften.

Uit vele onderzoeken in de laatste tientallen jaren door wetenschappers uit verschillende disciplines in het hedendaagse Israël, komt naar voren dat het volk Israël inderdaad in het hedendaagse Israël heeft geleefd (bijna 2000 jaar geleden), op een manier zoals in de Bijbel is opgeschreven.

### **De Tempel**

Er heeft bijvoorbeeld echt een Tempel gestaan, op de plek waar nu nog een stuk van de westelijke Tempelmuur staat (vaak onterecht 'klaagmuur' genoemd) en deze Tempel is zoals voorzeggd in de Bijbel inderdaad vernietigd. Dit gebeurde door de Romeinen in 70 van de christelijke jaartelling.

Deze vernietiging van de Tempel viel samen met de val van Jeruzalem en zorgde ook voor de verstrooiing (ook wel diaspora genoemd) van de Joden over (uiteindelijk) de hele wereld.

### **Eeuwenoude boekrollen**

Het is opvallend dat meer dan 1000 jaar voor de daadwerkelijke verstrooiing al werd gezegd dat deze verstrooiing plaats zou gaan vinden. Dit werd bovendien nog eens bevestigd door Jesaja een man die leefde meer dan 700 jaar voorafgaand aan de bewuste verstrooiing.

Het bijzondere hieraan is dat nog niet zo lang geleden is gebleken dat het daadwerkelijk niet een Joods verhaal is dat achteraf is bedacht en is opgeschreven. Want in 1947 van de christelijke jaartelling vond een herdersjongen bij het plaatsje Qumran aan de Dode Zee een

groot aantal zorgvuldig verzegelde kruiken in een grot. Daarin zaten overblijfselen van verschillende boekrollen, waarvan 220 met Bijbelteksten.

Van alle Bijbelboeken uit de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) zijn delen gevonden, behalve van één boek. Één boek werd in zijn geheel gevonden. Dit is de Jesaja rol, met woorden van de man die zoals gezegd, meer dan 700 jaar voor de vernietiging van de Tempel en de val van Jeruzalem leefde en die aankondigde dat er een tijd zou komen dat het land Israël tot een verlaten gebied (zie het Bijbelboek Jesaja hoofdstuk 6, vers 11 t/m 13) en een wildernis zou worden (zie het Bijbelboek Jesaja hoofdstuk 5, vers 6 en 9).

Uit een nauwkeurige analyse van de gevonden teksten bleek, dat deze gevonden teksten tussen 68 - 225 voor de christelijke jaartelling door de gemeenschap te Qumran zijn opgeschreven.

Het wonderlijke hiervan is dat deze teksten van meer dan 2000 jaar oud nagenoeg exact overeenkomen met de huidige Hebreeuwse teksten die in synagogen in de handgeschreven boekrollen staan en die voor veel Bijbelvertalingen van de Hebreeuwse Bijbel worden gebruikt.

In het geval van de voorsz. verstrooiing van de Joden over de wereld en van het worden tot een verlaten gebied van het toen prominent in de wereld aanwezige landje Israël, is het hiervoor uiteengezette een bewijs dat we niet te maken hebben met woorden die achteraf zijn bedacht en opgeschreven, maar met woorden die voordat de verstrooiing plaatsvond dit al aankondigden. Een bijzondere betrouwbaarheid van deze oude boekrollen wordt hierdoor aan de dag gelegd.

## **De voorspelde terugkeer van het volk Israël**

Ook staat in diezelfde Jesaja rol dat Israël weer terug zou keren naar hun Land, het hedendaagse Israël (zie het Bijbelboek Jesaja hoofdstuk 11, vers 11 en 12 en hoofdstuk 61 vers 4), hetgeen vrij recent is gebeurd zoals we vandaag de dag kunnen zien.

Het is dan ook geen toeval dat net voorafgaand aan de stichting van de staat Israël in 1948 van de christelijke jaartelling, deze vondst van de teksten in Qumran is gedaan.

## **Wetenschappelijk verantwoord**

Een ander punt is dat sinds de 20e eeuw ontdekt is hoeveel wetenschappelijk verantwoorde richtlijnen de Bijbel bevat en dan met name in de Tora, de eerste vijf boeken in de Bijbel, die meer dan 3000 jaar geleden zijn geschreven. Het gaat dan o.a. om wetenschappelijk verantwoorde richtlijnen op het gebied van bestrijding van epidemieën, hygiëne, voedsel en landbouw. Richtlijnen die nog steeds goed zijn om op te volgen, om bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en geslachtsziekten te voorkomen. Merk op dat zover we na kunnen gaan deze kennis niet bekend was in de tijd dat deze Bijbelboeken zijn geschreven. Hoe is die hedendaagse wetenschappelijk verantwoorde kennis er dan in terecht komen?

## **Ethiek**

Tenslotte nog het punt ethiek. In de Tora en in het leven van Jezus (zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea) die bijna 2000 jaar geleden leefde, komen normen en waarden naar voren die ook vandaag de dag als moreel hoogstaand en humaan worden gezien. De meeste mensen jong en oud zullen beamen dat de gewenste samenleving is gebaseerd op een kernonderwijzing in de Bijbel, namelijk: 'Heb je naaste lief'. Bedenk daarbij dat 'naaste', in de Hebreeuwse grondtekst ree'a is, wat wil zeggen een ieder die op je pad komt.

## **Hij wil ook jouw God zijn**

Deze God van de Tora, de God van Israel, kan sinds Jesjoea ook uw God worden!  
Het bijzondere is, dat Hij niet alleen een machtig God is, de Schepper van de hemel en de aarde, maar tegelijkertijd een heel persoonlijk God, die jou bij je naam kent en als één van zijn kinderen beschouwd.  
Een God bij wie je, doordat Jesjoea de straf voor al onze zonden op zich nam, altijd terecht kunt, hoe je leven tot nu toe ook was.

## **Welkom**

Als je na dit te hebben gelezen denkt, misschien is een heroverweging zo gek nog niet, woon dan eens een samenkomst bij van de Messiasbelijdende Gemeenschap Benee Awraham. Ook als je (nog) niet van plan bent om wellicht tot heroverwegen over te gaan, ben je van harte welkom om een samenkomst bij te wonen.

## **Geloofspunten**

Je zult je dan bevinden in een Gemeenschap waarin die oude geschriften nog steeds richtinggevend zijn voor de Gemeenschap als geheel en voor ieder persoon afzonderlijk. Richtinggevend zowel in het heden als in de toekomst. Zie hiervoor op deze website ook de [geloofspunten](#)