



Toelichting, speciaal voor mensen met een christelijke achtergrond, bij de pagina 'Wij geloven' van de [website](#) van de Messiasbelijdende gemeenschap Binee Awraham.

Waarom Messiaans, we zijn toch gewoon christenen?

Met Messiaans drukken wij uit dat de verbondenheid met Israël en het Joodse volk volgens de Bijbelse opvatting een wezenlijk onderdeel vormt van het geloof in Jesjoea. We zijn geënt op de edele olijf(boom). Tevens erkennen we daarmee de Hebreeuws/Arameestelijke oorsprong van de gemeenschap van de volgelingen van Jesjoea.

In Handelingen 9:2 zien we dat de volgelingen van Jesjoea in Israël in de eerste eeuw zich de mensen van de Weg noemden. Deze beweging is gestart met tienduizenden Joodse mensen, die tot geloof kwamen in de Jood Jezus en beleden dat Hij de Messias is. Al vrij snel voegden ook niet-Joden, gelovigen uit de volkeren, zich bij deze Messiasbelijdende Joden.

Edele olijfboom

Deze gelovigen uit de volkeren waren in het beeld dat Paulus in Romeinen 11 schetst, van nature wilde olijftakken, die toen zij tot geloof kwamen geënt werden in de edele olijfboom Israël tussen de overgebleven natuurlijke takken, de Messiasbelijdende Joden. De Joodse mensen, die Jezus niet als hun Messias aanvaardden, zijn in dit beeld de takken die uit de edele olijfboom werden verwijderd. Zij blijven echter aan de voet van de olijfboom liggen tot het moment, waarop zij op hun oorspronkelijke plaats teruggeënt worden, namelijk als zij tot geloof in Jezus komen. Dus het gelovig Israël bestaat uit Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren, die zich bij hen hebben aangesloten.

Scheuring

Op een gegeven moment gingen de gelovigen uit de volkeren, aangevoerd door de leiders in het Romeinse rijk, zich steeds meer losmaken van de Joodse oorsprong en werden tijden en wetten aangepast aan het heidendom. De Sjabbat werd vervangen door de zondag, de Feesten van de Eeuwige door de kerkelijke feestdagen, de doop in plaats van de besnijdenis, de kerk in plaats van Israël, etc. etc. Het christendom werd een nieuwe godsdienst naast het Jodendom en Joden die tot geloof kwamen in Jezus, werden gedwongen te stoppen met de oud testamentische gebruiken, omdat ze nu christenen waren.

Geschiedenis

Wat dus eens begon als een stroming binnen het Jodendom, heeft zich hiervan losgemaakt en vervormde vervolgens tot een godsdienst, die zich ging afzetten tegen waar het vanuit ontstaan was, namelijk het Jodendom. Tijdens bijvoorbeeld de kruistochten zijn er in naam van het christendom heel veel Joden vermoord. Voor de Joden werd het hierdoor bijna onmogelijk om hun Joodse Messias nog te herkennen.

Geloofspunten

Wij geloven dat Jezus niet gekomen was om de Tora en de profeten af te schaffen en een nieuwe godsdienst te starten, maar dat Hij de Joodse Messias is die ons alles wat in de Tora en profeten geschreven staat kwam voorleven en ons juist oproept om in Zijn voetsporen verder te gaan. Daarvoor hebben wij de heilige Geest ontvangen, welke de Tora in ons hart schrijft. De verwoording van onze belangrijkste geloofspunten vindt u op de pagina [geloofspunten](#).