

Beste mensen,

Goed nieuws! De studiereis naar Israël die we in 2020 hadden willen ondernemen maar om de bekende reden moest worden uitgesteld, gaat nu eindelijk door van 31 maart tot 9 april 2023.

Zoals eerder aangekondigd staat deze reis in het teken van de Profeten van Israël. Tijdens het eerste deel van de reis zullen we de profeten bespreken die in het noorden werkzaam waren vanuit ons verblijf in Galilea en tijdens het tweede deel bespreken we de profeten die in het zuiden hebben gewerkt vanuit ons verblijf in Jeruzalem.

We hebben een gevarieerd programma opgesteld met ruimte voor studie, ontspanning en het bezoeken van interessante plekjes in het land. We proberen de prijs zo laag mogelijk te houden gezien de enorme prijsstijgingen overal ter wereld en dus ook in Israël. Daarom verblijven we alleen in hotels en niet in kibboetsim aangezien die momenteel duurder zijn.

Aanvankelijk hadden we willen vliegen met El Al om Israël op die manier ook tot zegen te zijn maar helaas zijn de prijzen van El Al een stuk duurder en ook het vliegschema is niet aantrekkelijk. We kiezen dus om te vliegen met Brussels Airlines, dit omdat ook Amsterdam minder gunstig is qua vliegschema dan Brussel.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 31 maart:

Vertrek Brussel om 09.35 uur, aankomst op Ben Gurion om 15.05 uur

(Mogelijk nog een bezoek aan Jaffo vanwaar Jona vertrok en via een walvis een retourtje kreeg richting Ninivé. Dit hangt een beetje af van de vermoeidheidsgraad van de groep na de reis en of dit voor het invallen van de shabbat nog kan)

Shabbatsmaaltijd en overnachting in Netanya

Zaterdag 1 april:

Tijd voor shabbatsrust, mogelijkheid tot een bezoek aan het strand van de Middellandse Zee, bijbelstudie en een bezoek aan een Messiaanse gemeente

Zondag 2 april:

We verlaten Netanya en rijden naar de Muchraka, de plaats op de Carmel waar de profeet Elia het opnam tegen de Baälpriesters. Daar zullen we een studie hebben over de profeet Elia.

Vervolgens bezoeken we kibboets Lavi waar we een toespraak krijgen van rabbijn Rubinstein over de profeten van Israël. (hier hebben we voorlopig nog geen bevestiging van)

We rijden door naar het meer van Galilea waar we diner en overnachting hebben in een hotel in Tiberias

Maandag 3 april:

Bezoek aan Tsfat (Safed) waar beroemde boeken zoals o.a. de Shoelchan Aroech zijn geschreven. We rijden door naar Tel Dan waar het gouden kalf van Jerobeam heeft gestaan. Tijd voor een bijbelstudie. Een bezoek aan de Banyas zorgt voor ontspanning. Op de terugweg naar het hotel staan we even stil bij Oz77 een plaats waar de zwaarste strijd tijdens de Jom Kippoeroorlog in 1973 heeft plaatsgevonden.

Dinsdag 4 april:

Door de Jizreëlvallei rijden we naar de plaats waar Gideon zijn strijders uitkoos en rijden we langs de berg Gilboa door de Jordaanvallei naar Qasr El Yahud, de doopplaats aan de Jordaan tegenover Jericho, de plaats waar Elia ten hemel is gestegen. Hier nemen we opnieuw tijd voor een studie.

In Jeruzalem brengen we een bezoek aan de Stad van David en via een wandeling door de tunnels uit de tijd van koning Hizkia komen we bij de vijver van Siloam. Via de tunnel van Givati gaan we naar het Davidson centrum.

Diner en overnachting in Jeruzalem.

Woensdag 5 april:

Vandaag staat Samaria op het programma. We beginnen de dag met een bezoek aan Shilo waar gedurende 369 jaar de tabernakel heeft gestaan. In Shilo stortte Hanna haar hart uit en kreeg ze de belofte op een kind: Samuel. Tijd voor een studie.

We trekken noordwaarts naar de berg Gerizim waar vandaag de Samaritanen wonen. Hier hebben we zicht op Sichem, de plaats waar de scheuring van het

rijk plaatsvond, Jozef begraven ligt en waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette. Hier stond ook het paleis van koning Achab. We besluiten de dag met een bezoek aan Beth El, de plaats waar Jacob zijn droom had met de ladder en waar het tweede gouden kalf stond.

Sedermaaltijd in het hotel in Jeruzalem

Donderdag 6 april:

We rijden naar Emek Ha'Elah, de plaats waar David Goliath versloeg en bezoeken Beth Guvrin en de indrukwekkende Bell-grotten. In het Britannia park houden we een studie.

Vrijdag 7 april:

We beginnen de dag met een bezoek aan het monument en het museum Yad Vashem. In de oude stad zullen we weer een studie hebben. Er is tijd om te wandelen door de soeks en het ingaan van de shabbat maken we mee bij de Kotel (klaagmuur)

Shabbatsmaaltijd bij Hineni

Zaterdag 8 april:

Shabbatsrust met in de ochtend een bezoek aan een Messiaanse dienst en tijd voor de laatste studies.

Zondag 9 april:

Vrije ochtend, 's middags vertrekken we weer richting vliegveld waar we om 16.05 uur zullen vertrekken naar Brussel. Aankomst verwacht om 19.55 uur.

De avonden worden wisselend ingevuld. Soms zal de avond vrij zijn en dus zelf in te vullen naar behoefte, soms zal er nog een studie worden gegeven. We hopen ook op één van de avonden in Jeruzalem één van onze werkers uit te nodigen om over haar werk onder Russische holocaustoverlevenden te vertellen.

PRIJZEN

Prijzen per persoon in twee- of driepersoonskamers op basis van half pension:

2173,- euro

Toeslag voor een eenpersoonskamer is 765,- euro en is apart aan te vragen

INDIEN WE EEN MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS HEBBEN GAAN DE PRIJZEN DALEN!

Dit is inclusief:

- Hotels
- Vliegtuigticket
- Maaltijd bij Hineni
- Sedermaaltijd op 5 april
- entreegelden
- Bus met gids en transfers van en naar de luchthaven

Niet inbegrepen:

- Lunch: we stoppen ergens onderweg voor een broodje, iedereen bepaalt zelf wat hij of zij wil eten.
- Fooi voor gids, chauffeur en hotels (7 euro pp)

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar carla_wittocx@hotmail.com. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en info over de betaling.

Wacht niet te lang met inschrijven, bij 30 personen is de reis volgeboekt!

We hopen u op deze unieke reis te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

De reisleiders: Michaël en Carla Wittocx